

Voorwoord

Het Thijmgenootschap heeft in 2004 zijn honderdste verjaardag uitbundig gevierd. Naast het gebruikelijke jaarlijkse symposium en de vaste vier nummers van de Annalenreeks waren er vele extra activiteiten en bijzondere publicaties. In tien steden in Nederland (Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Deventer en 's-Hertogenbosch), Vlaanderen (Leuven, Antwerpen, Ieper en Gent) en Noord-Frankrijk (Rijsel) organiseerden we – in samenwerking met het Vlaamse Davidsfonds en de Franse CUEF (Centre Universitaire pour l'Etude de la langue et de la Culture flamande en France) – culturele dagen met lezingen, wandelingen, museumbezoeken, literaire voordrachten en muziekuitvoeringen. We publiceerden – opnieuw samen met het Davidsfonds – buiten de gewone Annalenreeks om: een geschiedenis van het christendom in onze streken, onder de titel *Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom*. En bij ons groots opgezette lustrumsymposium deelden we aan alle deelnemers een klein boekje uit, met twaalf minnezangen uit het Hooglied, onder de titel *Leg mij als een zegel op je hart*. Het doet ons goed te kunnen vaststellen dat we met al deze extra activiteiten duizenden mensen hebben bereikt, van wie velen zich ook al als lid hebben aangemeld. Daarmee is onze hoop en verwachting vervuld, en heeft het Thijmgenootschap zich bij zijn honderdste verjaardag kunnen presenteren als jong, vitaal en klaar voor een nieuwe eeuw.

Maar zo'n beloftevol uitzicht op de toekomst kan niet zonder een dankbare blik naar het verleden. Omdat daarvoor een waarheidsgetrouwe beschrijving van dat verleden nodig is, laten we als laatste nummer van de Annalenreeks

2004 dit boek verschijnen over de geschiedenis van het Thijmgenootschap. Omdat we in 1985 al een geschiedenis van de eerste tachtig jaar lieten verschijnen, hebben we aan Ingrid Jacobs gevraagd zich vooral te concentreren op de laatste twintig jaar van deze eerste eeuw van Thijm. Haar geschiedenis laat zien dat het Thijmgenootschap in deze periode zich een nieuwe plaats heeft verworven in een gesecculariseerde samenleving. Na de emancipatoire decennia van het begin, de stabilisering en uitbouw in het tweede kwartaal en de woelige jaren van het derde kwartaal, heeft Thijm zich in het vierde kwartaal van zijn eerste eeuw ontwikkeld tot een oecumenische vereniging van hoger opgeleiden die geïnteresseerd zijn in een door het christendom geïnspireerde bezinning op ontwikkelingen in wetenschap, cultuur en samenleving. Daarnaast is het oud-lid van de Wetenschappelijke Raad, prof.dr. J.M.M. de Valk, gevraagd zijn persoonlijke impressie van het raadswerk op papier te zetten.

Waarschijnlijk geldt voor alles dat het slechts stand houdt in de tijd op voorwaarde dat het enerzijds met die tijd mee verandert en anderzijds in die veranderingen herkenbaar en zichzelf blijft. Het Thijmgenootschap blijft trouw aan zijn christelijke inspiratie. Maar die inspiratie vormt niet alleen de blijvende bron van interpretaties van een veranderende cultuur, maar is ook zelf aan een voortdurende herinterpretatie onderhevig. Andere aspecten van het christendom kwamen in de laatste periode op de voorgrond: institutioneel-kerkelijke zaken kregen minder aandacht, spiritualiteit in de brede zin van het woord kwam vaker aan de orde. Andere vormen van reflectie werden gepubliceerd: niet meer alleen wetenschappelijke verhandelingen, maar ook prikkelende essays. En andere domeinen van cultuur en samenleving werden onder de loep genomen, zoals een blik op de reeks van titels achter in dit boek laat zien.

Namens bestuur en Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap spreken wij de hoop uit dat de vereniging ook in haar tweede eeuw weer de belangstelling en steun van velen zal vinden voor haar taak om, gedragen door het geloof en op eigen intellectuele wijze, tekenen van hoop en bemoediging te geven en bij te dragen aan een wereld waar liefde, vertrouwen en rechtvaardigheid gevonden kunnen worden.

Namens het bestuur:

prof.dr. H.C. van der Plas, algemeen voorzitter tot eind
2004

prof.dr. A.J.M. Plasschaert, voorzitter vanaf eind 2004

dr. G.A.M. Beekelaar, secretaris tot 2005

drs. K.I.H. Pasmaan-de Roo, secretaris vanaf 2005

Namens de Wetenschappelijke Raad:

prof.dr. P.J.M. van Tongeren, voorzitter tot begin 2005

prof.dr. E.H.L. Brugmans, voorzitter vanaf begin 2005