

Woord vooraf

Deze bundel over Thomas van Aquinas heeft zijn oorsprong in de summerschool die gehouden is in augustus 2016 aan de Universiteit van Amsterdam ter gelegenheid van mijn afscheid als bijzonder hoogleraar aldaar namens de Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting). Het thema van deze summerschool luidde: Homo Sapiens! Thomas van Aquino en het raadsel van de mens.

Het was een succesvolle summerschool met een verrassend groot aantal deelnemers die het intensieve programma van bijna een week met grote inzet en enthousiasme hebben gevolgd. Ook al is de katholieke cultuur van het neothomisme grotendeels voorbij, het denken van Thomas blijkt nog steeds of opnieuw belangstelling te kunnen wekken en gewaardeerd te worden.

De lezingen die tijdens de summerschool zijn gehouden, zijn in bewerkte vorm opgenomen in deze bundel. De auteurs past een woord van dank en waardering dat zij degelijk en deskundig, maar zeker ook toegankelijk voor een breder publiek over Thomas hebben geschreven. Ik hoop dat de essays in dit boek bijdragen aan de filosofische en theologische studie in Nederland van het denken van Thomas.

Rudi te Velde

28 januari 2017